

Themavideo 7

Hoe blijven we verbonden met de wereld om ons heen?



#daaromzijnwekerk

Diane Palm

Efeze 3:14-21

De slogan is waar: corona raakt ons allemaal! Nog nooit eerder hebben we te maken gehad met een virus dat alle landen in de wereld raakt en het dagelijks leven van veel mensen op z'n kop zet. In deze themavideo richten we onze blik op de wereldkerk en kijken we met welke uitdagingen zij te maken hebben. Al kijkend in deze spiegel stellen we onszelf de vraag: wat kunnen wij leren van christenen wereldwijd? Hoe kunnen we elkaar helpen om kerk te zijn op onze eigen plek?

Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe blijven we verbonden met de wereld om ons heen?'

Tip: Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

Gespreks- & bijbelstudievragen

1. Diane deelt haar ervaring n.a.v. een gesprek met een predikant uit Zuid-Soedan die als vluchteling in Noord-Oeganda leeft en jaar in jaar uit met onzekerheid moet omgaan. Het stelde haar voor de vraag: hoe leef ik met God in een crisis? Ga voor jezelf eens na: welke invloed heeft deze (corona)crisis op jouw geloofsleven? Hoe veerkrachtig zijn we als christenen in Nederland nu we te maken hebben met een crisis?
2. Voor veel kerken in het buitenland geldt dat ze dagelijks met armoede geconfronteerd worden. Omdat er nauwelijks sociale voorzieningen zijn, doen mensen een beroep op de kerk. Hoe hebben mensen in Nederland (gelovig of niet) gemerkt dat de kerk er ook voor hen was en is? Wat leer je hierin van landen als Nicaragua of Rwanda (zoals genoemd in de video) als het gaat om delen?
3. Het Evangelie is een boodschap van verzoening. In Zuid-Soedan sprak de kerk niet alleen over verzoening, maar wilde ze in een conflictsituatie ook verzoenend aanwezig zijn. Hoe zouden wij in deze tijd waarin de spanningen soms hoog oplopen en mensen van mening verschillen, ook mensen aan elkaar kunnen verbinden en de boodschap van verzoening concreet maken?
4. Lees met elkaar Efeze 3:14-21. Dit gedeelte onderstreept dat we elkaar nodig hebben om kerk te zijn. Wat heb je van de ander in Nederland of op een andere plek in de wereld nodig om het vol te houden? Kun je een voorbeeld geven dat juist een ander je hielp om méér van God te zien in deze wereld?

Verwerking

We verlangen allemaal weer terug naar volle kerken, maar hebben we inmiddels ook voldoende nagedacht over wat vraagt deze huidige tijd van onze manier van kerk-zijn? Schrijf met elkaar op een groot vel papier welke concrete lessen we hebben geleerd om kerk te zijn in deze tijd! Deel ze op jullie Facebook-pagina, het kerkblad of jullie kerk-app!