

Themavideo 6

Hoe geven we jongeren de ruimte?



#daaromzijnwekerk

Ds. Bert Jan Mouw

1 Timotheüs 4:12-16

Als één groep geraakt is door deze tijd, dan zijn het wel onze jongeren. Voor hen staat de betekenis van kerk-zijn extra onder druk. Dit was voor coronatijd al gaande, maar is nu scherp zichtbaar geworden. Hoe hebben zij gemerkt dat er een kerk is die voor hen zorgt en hen nodig heeft? Hoe zoeken we hen weer op en geven wij hen een betekenisvolle plek in de gemeente?

In deze video verdiepen we ons in Timotheüs, een jonge helper van Paulus die van zijn leermeester alle ruimte krijgt om zijn plek in de gemeente in te nemen.

Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe geven we jongeren de ruimte'.

Tip: Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

Gespreks- & bijbelstudievragen

1. Het leven is een snelkookpan, volgens ds. Bert Jan Mouw. Hij wijst erop dat God juist door jongeren mogelijkheden en manieren geeft die wij zelf niet (meer) zien. In hoeverre is er in jullie gemeente ruimte voor de inbreng van jongeren in deze tijd? Hoe zouden jongeren zelf dit beoordelen?
2. Lees 1 Timotheüs 4: 12-16. Door welke woorden word je het meest verrast? Waarom blijven juist deze woorden hangen?
3. Paulus roept Timotheüs op om een voorbeeld te zijn. Hij noemt daarbij 'in woord', 'in wandel', 'in liefde', 'in geest', 'in geloof', en 'in reinheid'. Hoe kun je zelf een voorbeeld zijn als het gaat om deze facetten? Maak het concreet.
4. Ds. Bert Jan Mouw geeft aan dat jongeren een voorbeeld kunnen zijn voor ouderen, als we hen ruimte en vertrouwen geven. Herkennen wij dat God juist jongeren gebruikt? Wat kan je weerhouden om vertrouwen en ruimte aan jongeren te geven?
5. Het is in deze tijd verleidelijk om je niet helemaal te geven aan de gemeente en veel 'rond te kijken'. Hoe kunnen anderen aan jou zien en merken dat je trouw bent?
6. Ds. Bert Jan Mouw stimuleert om vol te houden en jezelf toe te wijden aan de gemeente. Waar loop jij tegenaan als het gaat om volhouden? Wie of wat zou jou daarbij kunnen helpen?

Verwerking

- ♥ Bedenk met elkaar op welke manier jullie de jongeren uit de gemeente kunnen laten ervaren dat ze gezien worden en dat ze serieus genomen worden.
- ♥ Koppel in de gemeente een oudere en een jongere aan elkaar om een week lang voor elkaar te bidden. Maak er week van gebed voor de gemeente van. Vraag via de jeugdouderling/jeugdleiders gebedspunten om voor te bidden. Of bid als kring voor een specifieke jeugdwerkactiviteit (en omgekeerd).



Speciaal voor kerkenraden & beleidsmakers

We dagen kerkenraden & beleidsmakers uit om het niet bij dit ene gesprek te laten, maar net als Paulus vol vertrouwen jongeren een plek te geven in de gemeente.

- ♥ Ga samen in gesprek met jongeren uit de gemeente over de volgende vragen:
 - Wat betekent het geloof voor jou als jongere/oudere?
 - Wat betekent het voor jongeren om deel uit te maken van de gemeente?
 - Hoe zou je als oudere/kerkenraadslid/jongere kunnen bijdragen aan de opbouw en de bloei van de gemeente?

Deze ontmoeting kan fysiek plaatsvinden bij iemand thuis wanneer het beperkt blijft tot twee kerkenraadsleden en twee jongeren. In een kerk(elijk gebouw) zijn grotere aantallen mogelijk tot een maximum van dertig mits aan de coronavoorschriften kan worden voldaan.

Tip: Schakel jongeren in voor taken in de gemeente. Maak hier beleid op!