

## Themavideo 5

# Hoe groeien we in onderlinge liefde?



**#daaromzijnwekerk**

**Ds. Niek Tramper**

**Johannes 13:1-15**

*Als er één ding onder druk staat in de kerk, dan is het wel de onderlinge gemeenschap. We kunnen niet of zeer beperkt bij elkaar komen. Tegelijk snakken we wel naar verbondenheid met mensen. Hoe zouden we als kerk toch kunnen groeien in liefde, onderling maar ook naar anderen toe?*

### Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe groeien we in onderlinge liefde?'

*Tip:* Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

### Gespreks- & bijbelstudievragen

1. 'We snakken er naar om elkaar te kunnen ontmoeten als gemeente.' Op welke manier herken je dat verlangen? Wat mis je vooral nu we elkaar niet kunnen ontmoeten?
2. Ds. Tramper noemt dat deze tijd misschien wel bedoeld is om ons weer terug te brengen bij de 'eerste liefde'. Wat vind je van die gedachte? En als je dit herkent: welke beelden of gedachten heb je bij de 'eerste liefde' waarnaar we weer terug zouden willen als gemeente?
3. Lees met elkaar het volledige Bijbelgedeelte Johannes 13:1-15. Probeer je eens te verplaatsen in de discipelen op dat moment. Hoe zou je zelf gereageerd hebben als je bij die maaltijd aanwezig zou zijn en Jezus voor je stond om je voeten te wassen? Wat vind je zelf het meest indrukwekkende in wat Jezus doet?
4. Johannes vertelt niet over de instelling van het Heilig Avondmaal, maar richt zich op de tekenen van de handdoek en het wasbekken, het wassen van elkaars voeten. Wat betekent dat in deze tijd, voor onze eigen gemeente?
5. Misschien moeten we niet vasthouden aan oude patronen, maar op zoek gaan naar nieuwe manieren om samen gemeente te zijn. Aan welke nieuwe/aanvullende vormen zou je kunnen denken als je kijkt naar je eigen gemeente?
6. De kerk is niet van ons, maar van Jezus Christus. Wat wij alleen hoeven te doen, is ervoor zorgen dat Zijn liefde niet bij onze eigen deur stopt. Op welke plekken in de samenleving zou de kerk juist nu extra betekenis kunnen hebben? Wat zijn kleine dingen die juist nu heel belangrijk zijn?

### Verwerking

1. Liefde geven aan elkaar is een belangrijk thema binnen de gemeente. Maar het geldt ook voor de mensen daarbuiten. Bedenk als groep voor welke personen of groepen binnen en/of buiten de gemeente je heel concreet iets kunt doen, bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn of nu echt onze aandacht nodig hebben. Houd het vooral klein en maak daarover concrete afspraken.
2. Bespreek op een later moment nog eens met elkaar hoe mensen reageerden op deze 'blijk van liefde', en ook wat het met jouzelf gedaan heeft.