

# Themavideo 4

## Hoe laten we van ons horen?



#daaromzijnwewerk

Prof. Dr. Herman Paul  
Psalm 108

Er zijn mensen die bij de pakken neerzitten, als het gaat over de kerk in corona-tijd. Anderen zijn juist optimistisch, soms voor je gevoel wel té optimistisch. Overal zien ze kansen, en nieuwe mogelijkheden voor de kerk. Ook in deze tijd. Maar wat komt daar nu echt van terecht? In deze video luisteren we naar psalm 108. De dichter is optimistisch, ook als er sprake is van een crisis, van vijanden aan de horizon. Hoe kan hij dit opbrengen in zo'n moeilijke situatie?

### Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe laten we van ons horen?'

Tip: Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

### Gespreks- & bijbelstudievragen

Anton Dingeman Pieter Geenen



1. Prof. Herman Paul heeft het aan het begin over 'religieuze über-optimisten'. Mensen die overal kansen zien voor de kerk en die vol vertrouwen zijn dat Gods werk door zal gaan. Hoe sta jij er zelf in? Wat zou je van kerkmensen die anders in deze coronacrisis staan kunnen leren?
2. Reageer eens op de volgende twee citaten van prof. Herman Paul in de video:
  - a. 'Corona confronteert ons op een pijnlijke manier met onze onmacht.' Probeer die onmacht eens te benoemen.
  - b. 'De lofzang in de kerk verstomt. Wat gaat er uit van een kerk die zwijgt? Wat komt er terecht van onze missionaire roeping nu we nog maar zelden een gesprek van hart tot hart kunnen voeren?' Hoe kunnen we nog getuigen nu anderen ontmoeten nauwelijks mogelijk is?

- 
3. Lees psalm 108:1-6 nog een keer met elkaar. Wat is de reden voor het optimisme van de dichter? Welke redenen zouden jullie concreet zelf noemen voor aanbedding van God?
  4. In vers 6 roept de dichter God op om zelf voor zijn eer op te komen. Herken je dit gebed, of juist niet? Hoe zou je dit gebed kunnen verwoorden op een manier die bij de huidige tijd past?
  5. Prof. Herman Paul haalt de spanning eraf wanneer hij, net als David in Psalm 108 doet: 'Ik kijk in deze coronatijd liever om mij heen, op zoek naar onverwachte tekenen van dat Koninkrijk waar ik om bid. Waar maakt God zélf zijn naam bekend, waar zorgt Hij zélf dat Hij geëerd wordt, ook als de lofzang in de kerk even hapert?' Welke tekenen van het Koninkrijk van God vallen jou op in deze tijd? Hoe zou je de komende periode op zoek kunnen gaan naar manieren waarop je God aan het werk ziet en hoe kun je elkaar helpen om die voorbeelden te vinden?
  6. Veel christenen ervaren dat het in deze tijd juist nog moeilijker is om als christen, en als gemeente, getuigend in de samenleving aanwezig te zijn. Bespreek met elkaar wat jullie verlangen is voor de kerk. Welke impact zou dat kunnen hebben op de samenleving?

### **Verwerking**

'Bidden met de psalmen' is een manier van bidden waarbij je de woorden uit een psalm bidt, maar waarbij je die woorden ook uitbreid met je eigen woorden, en waarin je de inhoud van de psalm ook toepast op je eigen situatie. Pas deze methode eens toe op psalm 108. Je kunt een gedeelte kiezen (bijvoorbeeld vers 1-6), of heel de psalm. Als je met een groep bent, kun je elk een vers nemen. Het kan handig zijn om dit gebed eerst voor jezelf uit te schrijven.