

talenten worden ingezet. **de kerk.** *onszelf kijken.* *Een kerk is veel meer dan een gebouw van baksteen, het bestaat uit levende lidmaten die flexibel bij elkaar kunnen komen.* *'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: geborgenheid en toekomstperspectief.'*

▼ Kerkmuren moeten nog meer afbreken om midden in de samenleving te komen staan.' ▼ 'De kerk is een onwaarschijnlijk stel mensen door wie God laat zien dat Hij houdt.' ▼ 'In de kerk kom je thuis bij God en mensen die net als jij van de overvloedige genade van God mogen leven.' ▼ 'In een wereld vol van verwarring klinkt in de kerk een Woord van de andere kant: we zijn door God geziene en gekende mensen!' ▼ 'In de kerk leven we van Gods genade die ons samen dankbaar, vreugdevol en gevend in het leven doen staan.' ▼ 'Waar in de kerk de generaties elkaar ontmoeten, als

▼ 'Het gaat niet om het gebouw, maar om de oefening.' ▼ 'De kerk is een ontmoetingsplek voor mensen van verschillende leeftijden en achtergronden waar we ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.' ▼ 'In de kerk viert men alvast hoe het straks zal worden.' ▼ 'De kerk is nooit gesloten, want de kerk dat ben jij!'

Gespreksvragen

Stellingen #daaromzijnwekerk



#daaromzijnwekerk

Ken je de '95 stellingen' van Luther nog? Hij spijkerde een lijst met 95 verbeterpunten voor de kerk aan de deur van de kerk in Wittenberg. Wij hebben de afgelopen weken ook stellingen verzameld. Aan verschillende mensen in de kerk vroegen we: wat is voor u/jou de kern van kerk-zijn in deze tijd? Dit leverde een kleurrijk en prikkelend palet van gedachten over de kerk op.

Ga met je bijbelstudiegroep of een groep gemeenteleden in gesprek naar aanleiding van de stellingen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de volgende vragen.

1. Lees de stellingen eens door. Welke stelling blijft het meest bij je haken en waarom?
2. Welke stelling geeft je moed of inspiratie? Deel met elkaar waarom.
3. Stel dat je een stelling zou moeten uitzoeken die het meest uitdagend is voor jullie gemeente (bijv. omdat de gemeente hierin zou kunnen groeien). Welke zou je dan kiezen? Deel met elkaar of anderen dit herkennen.
4. Kies één stelling uit die je thuis op je koelkast of de wc hangt. Op welke manier kan deze stelling jou inspireren in de komende tijd?

Waarom zijn we kerk?

Rond met elkaar het gesprek af en maak een eigen stelling, waarmee je antwoord geeft op de vraag: 'Waarom zijn we kerk?'

Tips

- ♥ Maak bij deze gespreksvragen gebruik van de download met genummerde stellingen, dit maakt het gesprek makkelijker. Te vinden op daaromzijnwekerk.nl/materiaal.
- ♥ Heb je wat langer de tijd met elkaar, gebruik dan ook de volgende werkvorm om met elkaar te delen welke impact deze coronatijd op het kerk-zijn en op jullie persoonlijk heeft.

Pak twee A3 vellen en een aantal pennen. (Of open een digitaal whiteboard)

Schrijf op het ene vel de woorden KERK 2019, en op het andere vel KERK 2020.

Schrijf erbij wat bij jou naar boven komt als je denkt aan hoe de kerk er vorig jaar uit zag, en hoe de kerk er nu uit ziet.

Hulpvragen hierbij kunnen zijn:

1. Wat vind/vond je in deze tijd moeilijk aan kerk-zijn?
2. Welke kansen zie/zag je voor jullie gemeente (juist) in deze tijd?

Welke verschillen en overeenkomsten zie je? Ga hierover in gesprek en bevrage elkaar op de gegeven antwoorden.

- ♥ Neem de tijd om n.a.v. jullie gesprek over de stellingen dank- en gebedspunten te verzamelen. Bidt hier samen voor.