

Themavideo 3

Hoe houden we elkaar vast?



#daaromzijnwekerk

Ds. Paul Visser

1 Korinthe 12:4-13

Niemand had kunnen bedenken dat een virus zulke ingrijpende en langdurige gevolgen zou kunnen hebben op ons samenleven, op de economie, tot op onze hele manier van leven tot feestvieren toe. En wie had ooit gedacht dat een virus ons uit de kerk zou houden, we niet meer kunnen samenkomen als hiervoor, niet op zondag en in de week niet? Dat is echt crisis! Tegelijk kan en zal het niet zo zijn, dat wat ons overkomt het laatste woord heeft. Elke crisis heeft ook, volgens de letterlijke betekenis, iets van zuivering in zich. Een uitdaging en nieuw begin dus!

In deze video verdiepen we ons in Paulus, de apostel die de navolgers van Jezus veel te zeggen heeft over de kerk. Hoe zou hij gereageerd hebben op zo'n situatie? Welk perspectief reikt hij ons met zijn woorden aan?

Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe blijven we eensgezind'.

Tip: Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

Gespreks- & bijbelstudievragen

1. Blik eerst eens terug op je leven in de kerk en met de gemeente, al wekt dat misschien wel wat heimwee of verlangen op: Op welke momenten in je leven ervoer jij de kerk of de gemeente als een 'Thuis van God'?
2. In zijn inleiding op het thema zegt ds. Paul Visser dat elke crisis iets van 'zuivering' in zich heeft, datgene dat er niet toe deed, wordt opgeruimd. Hoe zie jij dat in de coronacrisis in jouw gemeente?
3. Lees met elkaar 1 Korinthe 12:4-13 nog een keer. Hoe vaak komt het woord één voor in deze tekst? Tegelijk gaat het Bijbelgedeelte ook over verscheidenheid. Hoe verhouden die eenheid en verscheidenheid zich tot elkaar volgens Paulus?
4. Ds. Paul Visser ziet dat de coronacrisis ook iets van nieuwe creativiteit los kan maken. Zie je daar voorbeelden van in jouw gemeente? Tegelijk kan juist die creativiteit ook voor weerstand zorgen. Als dat bij jullie het geval is, noem dan een voorbeeld en probeer te verklaren hoe dat komt.
5. Gods liefde bracht ons door één Geest samen en verbindt ons in Christus. In de video noemt ds. Paul Visser voorbeelden van elkaar bewust vasthouden en ten zegen zijn:
 - a. Raak in gebed hechter betrokken op elkaar, zoals de Geest bedoelt. Welke kansen zie je om dit meer te doen?
 - b. Je wordt uitgedaagd om uit te spreken wat je zo waardeert in elkaar. Zie je vooral wat irritant is of juist wat God in de ander gelegd heeft? Hoe maak jij je waardering zichtbaar en bemoedigt je de ander? Deel jullie ideeën.



c. Je kunt ook bewust gebruik maken van de talenten van anderen om op die manier een 'betere versie' te worden van jezelf en betere medewerker in Gods Koninkrijk te worden. Is er iemand in jouw omgeving die jou zou kunnen jou coachen of feedback geven?

Verwerking

Omdat we elkaar door het virus veel minder kunnen ontmoeten, is eensgezindheid en verbondenheid ervaren in de gemeente veel ingewikkelder geworden. Hoe zouden we beter contact met elkaar kunnen maken en houden, zodat niemand buiten de boot valt of aan zijn/haar lot overgelaten wordt? Bedenk iets voor jezelf of met elkaar om daar heel concreet invulling aan te geven. En ga daar na dit gesprek ook gelijk mee aan de slag! Deel de ideeën met elkaar, dat kan ook breder als je in een appgroep van de kerk zit.