

Themavideo 2

Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?



#daaromzijnwekerk

Ds. Marjan Riedijk

Lukas 2:36-38

Hoe lang houden we dit vol? De crisis die we nu met elkaar meemaken, schudt ook aan de fundamenten van je leven. Waar is God als vanzelfsprekendheden wegvallen? Hoe blijven we uitzien naar wat God doet in deze wereld?

In deze video verdiepen we ons in Anna, de profetes die als oude weduwe op haar plek bleef in de tempel. We zoomen vooral in op de kracht van gebed, als manier om de gemeenschap met God te zoeken.

Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?'.
Tip: Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

Gespreks- & bijbelstudievragen

1. Ds. Marjan Riedijk begint haar video met de vraag: 'Hoe lang gaat deze periode nog duren? Hoe lang houd ik dit vol?' Herken je die vraag bij jezelf? Welk gevoel roept deze periode vooral bij jou op? En hoe ga je daarmee om? Neem de tijd om even bij elkaar naar binnen te kijken.
2. Lees met elkaar nog eens Lukas 2:36-38. Anna was een profetes die jaar in jaar uit bleef bidden, bleef uitzien naar Gods beloften. Probeer je eens in haar te verplaatsen en vooral in vers 38: wat zal er door haar heen zijn gegaan toen ze het kindje Jezus zag? Schrijf voor jezelf een aantal gedachten op en deel die met elkaar.
3. Anna en ook Hanna gaan naar de plek waar God is, in dit geval de tempel. Onze kerken zijn beperkt open, maar hoe zou je dan invulling kunnen of moeten geven aan 'gaan naar de plek waar God is'?
4. De stelling in de video is: 'We kunnen het alleen maar volhouden als we bidden!' Ben je het daarmee eens? Welke rol speelt gebed voor jou in deze crisistijd? Hoe ben je met God in gesprek over wat er in en om je heen gebeurt?
5. Gebed is niet altijd makkelijk. En soms heb je geen woorden om te bidden. Herken je dat? En hoe kun je elkaar daarin dan bemoedigen?

Verwerking

1. Neem de tijd om in alle vrijmoedigheid met en voor elkaar te bidden, zoals wordt voorgesteld in deze video. Deel je persoonlijke gebeds- of dankpunten en breng ze met elkaar voor het aangezicht van God.
2. Denk er met elkaar over na hoe je als kerk/groep het samen met en voor elkaar bidden nog wat meer invulling kunt geven. Welke vormen van gebed zijn er nu al in de gemeente, en welke vormen zou je misschien (verder) willen ontwikkelen? Vraag het ook eens aan een aantal andere gemeenteleden en deel je ideeën met elkaar.