

KERKPRAATJES

Speciaal voor gezinnen #daaromzijnwekerk



#daaromzijnwekerk

Geschikt voor kinderen van 4-12 jaar

Het is best een beetje gekke tijd. Misschien kun je nu veel minder naar de kerk dan normaal of kijk je alleen online naar kerkdiensten. Je ziet je vrienden bijna niet in de kerk. Echt niet leuk. We hebben speciaal voor jullie een leuk spel bedacht om samen eens te praten over de kerk. Doe je mee?

1. Maak zelf een kerk!

Je kunt deze bijvoorbeeld bouwen met lego, duplo, kapla of andere blokken.

Als je meer van knutselen houdt, knutsel dan zelf een kerk. Je kunt hiervoor melkpakken, eierdozen, wc-rollen of lege verpakkingsdoosjes gebruiken. Je kunt de kerk in allerlei mooie kleuren maken.

Of zoek op internet een mooie bouwplaat. Via 'google/bouwplaat kerk' krijg je allemaal mooie voorbeelden die je kunt printen.

2. Stuur ons je foto!

Heb je iets moois gebouwd, maak een foto en stuur hem naar info@daaromzijnwekerk.nl
Wij zijn namelijk heel nieuwsgierig hoe jullie zelfgemaakte kerken eruit zien!

3. Ga in gesprek!

Print de gesprekskaartjes uit, knip ze, hussel ze door elkaar en stop ze in je zelfgemaakte kerk. Zet je bouwwerk op tafel, pak om de beurt een kaartje uit de kerk en ga erover in gesprek.

[Je kunt natuurlijk ook zonder bouwen of knutselen direct in gesprek over de kaartjes.]

**Wat voor dingen doe je
in de kerk?**



**Over welke dingen hoor
je en praat je in de kerk?**



**Wat vind je het leukste
van naar de kerk gaan?**



**Wat mis je nu je niet
meer (of minder) naar de
kerk kan?**



**Wat zou je willen dat er
anders gaat in de kerk?**



**Wat is het belangrijkste
wat we in de kerk doen?**



**Hoe kun je voor elkaar
zorgen in de kerk?**



**Hoe zou je deze week iets
voor iemand uit de gemeente
kunnen betekenen? Maak
een plannetje en voer het uit.**



**Waarvoor ben je
dankbaar in de kerk?
Neem even de tijd om God
hiervoor te bedanken.**



**Kijk je wel eens online
naar een kerkdienst? Hoe
vind je dat?**



**Hoe merk je dat God erbij
is in de kerkdienst?**



**Waar zou het ook eens
over moeten gaan in de
kerk?**



**Wat doen we te weinig
in de kerk?**



**Wat doen we teveel
in de kerk?**



**Waarom is de kerk
belangrijk?**



**Lees met elkaar
Hand. 2: 43-47. Hoe
lijkt jullie gemeente
op de gemeente uit
Handelingen?**



**Hoe helpt jullie kerk
mensen die het moeilijk
hebben?**



**In de kerk hoor je dat je
God en je naaste lief moet
hebben. Wat doe jij deze
week voor je naaste?**



Hoe probeer jij zoveel mogelijk van de preek te begrijpen?



Als jij zondag in de kerk het gebed uit zou spreken, waar zou je dan voor bidden?



Wat vind je van snoepen in de kerk?



Wat is je favoriete liedje in de kerk? Waarom? Zing het met elkaar.



Wat vind je van het idee om een keer iets van je eigen geld in de collecte te doen?



Wat vind je de mooiste feestdag in de kerk? Waarom?



Welke kleren trek je aan als je naar de kerk gaat?



Hoe zou je iemand die Jezus niet kent kunnen uitnodigen voor de kerk?



Wat is je lievelingsplek in de kerk?



Is de kerk een gebouw of een groep mensen?



Waarom vieren we avondmaal in de kerk?



Vraag eens aan je ouders waarom zij jou hebben laten dopen.



In welke landen zouden er allemaal kerken zijn? Waarin lijken ze op de kerk in Nederland en waarin zijn ze anders?



Wat betekent het dat je aan het einde van de kerkdienst de zegen meekrijgt?

