

KERKPRAATJES

Speciaal voor gezinnen of
op de tienerclub
#daaromzijnwekerk



#daaromzijnwekerk

Geschikt voor tieners van 12-16 jaar

<p>Omschrijf in 1 zin wat voor jou de kerk is.</p> 	<p>Wat is voor jou dé reden om naar de kerk te gaan?</p> 	<p>Welk onderdeel van de kerkdienst spreekt jou het meest aan?</p> 
<p>Als je iemand mee zou mogen nemen naar de kerk, wie zou dat zijn?</p> 	<p>Stel, jij zou iets mogen veranderen in de kerk, wat zou je doen?</p> 	<p>Jij mag zondag preken, waar ga je het over hebben?</p> 
<p>Waar ben jij dankbaar voor in de kerk?</p> 	<p>Noem 5 aspecten van de kerk die niet over de kerkdienst gaan.</p> 	<p>Wat voor taak heeft de kerk in onze samenleving?</p> 

<p>Wat is jouw favoriete plek in de kerk?</p> 	<p>Wat zing jij het liefst in de kerk? Zoek het nummer of de psalm op en zing het met elkaar.</p> 	<p>Wie in de kerk kan vandaag wel wat extra aandacht gebruiken? Bedenk met elkaar hoe je diegene dat kan geven.</p> 
<p>Hoe ziet de kerk er volgens jou in 2025 uit?</p> 		

Dit of dat (je moet kiezen!)

Elke dag naar de kerk	OF	Nooit meer naar de kerk
Meezingen als voorzanger in de kerk	OF	Nooit meer zingen
Elke week met een klein groepje naar de kerk	OF	Af en toe met de hele gemeente
Zondagochtend de livestream kijken	OF	Zondagavond de livestream kijken
Elke zondag een openluchtdienst	OF	Alleen maar livestreams
De kerk bestaat uit alleen maar activiteiten	OF	Alleen maar uit kerkdiensten
Elke zondag koffiedrinken met chocolate chip cookies	OF	Altijd je eigen snoep uitkiezen
Elke kerkdienst een taak hebben	OF	Nooit mee mogen beslissen