

## Themavideo 1

# Hoe houden we het vuur brandend?



**#daaromzijnwekerk**

**Ds. Bert Karel Foppen**

**1 Petrus 2:11-12, en 1 Petrus 3: 13-16**

*Corona heeft ons stilgezet, persoonlijk maar ook als samenleving en als kerk. We probeerden ons (kerk) leven weer op te pakken, om gelijk weer geraakt te worden door de tweede coronagolf. Spoelt deze het kleine vuurtje dat nog brandde verder weg? Gloeiende kooltjes hebben elkaar nodig om te blijven branden. Hoe houden we het vuur van het geloof brandend, persoonlijk en als kerk? Hoe leven we werkelijk vanuit de opstandingskracht van Christus in deze wereld?*

In deze video verdiepen we ons in Petrus, een vurige volgeling van Jezus. Hoe zou hij gereageerd hebben op zo'n situatie? Welk perspectief reikt hij ons met zijn woorden aan?

### Start

Bekijk met elkaar het filmpje 'Hoe houden we het vuur brandend'.

Tip: Houdt tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept. Schrijf er in ieder geval twee op.

### Gespreks- & bijbelstudievragen

1. Bespreek met elkaar wat de video bij je oproep.
2. Lees met elkaar 1 Petrus 2:11 en 12, en 1 Petrus 3: 13-16  
Onderstreep in het bijbelgedeelte alle werkwoorden. Omcirkel drie werkwoorden die het meest bij jou blijven haken.  
Probeer met deze drie werkwoorden de kern van het bijbelgedeelte in eigen woorden weer te geven.
3. Hét kenmerk van christenen is dat zij mensen van de hoop zijn. Hoe zie je dat wel/niet terug in deze tijd?
4. Praat met elkaar door over de vraag van ds. Bert-Karel Foppen. Wat zijn manieren om het vuur van het geloof in deze tijd brandend te houden voor jezelf én voor de gemeente? Wat heb je daarin nodig (van anderen of van de gemeente)?
5. Welke kansen zijn er in deze coronatijd ontstaan om verantwoording af te leggen van de hoop die in je leeft? Hoe werkt dit concreet in je eigen leven?

### Verwerking

Deel met elkaar op welke manier je deze week het vuur van het geloof brandend gaat houden. Maak het concreet. Bevraag elkaar volgende week, bv via app-groep of wanneer je elkaar weer ontmoet, nog eens hoe dit gegaan is. Wat heb je ontdekt? Waar liep je tegenaan?